

Nämdö hembygdsförenings höstmöte den 12 september 2015

Det var en liten tapper skara medlemmar som samlades en varm solig lördag i september för föreningens årliga höstmöte, 12 st för att vara exakt. Eftersom vädret tillät det så flyttades mötet ut i solskenet, vilket även gjorde att städningen inne gick otroligt fort efter mötet. Kaffe och kakor var framställda vilket uppskattades av alla.

Föreningens ordförande Christina Krook hälsade alla välkomna och fick även förtroendet att vara mötesordförande. Det var ett trevligt, öppet möte som gick relativt fort. Vi avhandlade både medlemsavgiften, fortfarande 150 kr/år, som ekonomin där Anders Gillinger, vår kassör, låter hälsa att den ser bra ut. Och det trots att vi haft två stora utgifter i år, bryggorna i Sand och avfuktningsskåp i källaren. Det har kommit in över 136 000 kr till bryggorna från generösa medlemmar. Helt otroligt! Nu väntar vi på svar från församlingen, kommunen och länsstyrelsen. Håll tummarna!

Nämdödagen drog in lite mindre än vanligt, inte så konstigt med tanke på vädret. Men bra gjort. Styrelsen tackar alla som bidrog till att Nämdödagen blev den fantastiska dag som det blev. Vi kan inte säga det för många gånger. Men ni är alla helt underbara. Det är många, många timmars ideellt arbete bakom Nämdödagen. Nu hoppas vi att både ni som ställde upp i år och många nya kommer tillbaka med nya krafter till Nämdödagen 2016. Ni behövs! Om många hjälper till med en liten sak, så behöver inte några få göra så mycket.

Vi pratade också om Nämdö Nu som kanske många har saknat i sommar. Och nej, vi har inte slutat att ge ut den. Men vi underskattade nog tidsåtgången som behövs för att sätta ihop den. Så vi har beslutat att ge ut den två gånger om året i stället, vår och höst. Nästa nummer kommer lagom till höstlovet/november.

Den 10-11 oktober är det höststädning i hembygdsgården. Då är det dags att ställa ihop borden, kratta löv, snygga till, grovstäda köket, måla hallen mm. Som ni ser så behöver vi vara några stycken för att hinna med listan. Kan man bara komma en liten stund, t.ex. en förmiddag så är vi lika glada för det. Föreningen bjuder på lunch som tack för hjälpen.

Föreningen är nu uppkopplad på fibernätet och har öppet nätverk i huset. Vi har både på Nämdödagen som på höstens pubar kunnat ta betalt med både swish och iZettle. Vi är inte alltid snabba på att testa ny teknik, men vi tar oss. Både pub- och nämdödagspersonalen samt alla kunder tyckte det underlättade att kunna betala på fler sätt. Som ni ser händer det saker hela tiden, smått som stort. Kom och delta du också!

Styrelsen

