

## TACK ni alla som kom till Globdagen!

Vi i Globträdet går omkring med ett leende!

Vilken fin dag vi fick!

Stort TACK till Hembygdsföreningen på Nämdö som välkomnade oss!

TACK för alla fina presentationer - Vattnet i skolan...

när vi bjöd in till första Framtidsmötet på Konserthuset i Stockholm 1986 var frågan: - Vad är livsviktigt inför framtiden?

Vi fick 10 svar från 600 barn i världen och alla enades om att det allra viktigaste är Vattnet - utan vatten inget liv på jorden! Vattnet är den självklara mötesplatsen med oändliga möjligheter - som Peter visade.

Lasse och ungdomarna som sjöng och berättade om Bee Together - hur blir världen om alla bin försvinner?

Filmen om studieresan som Rania och Elin visade - den har vi sett många gånger - och blir starkt berörda varje gång.

Clare berättade om idéer att skapa en mötesplats på Nämdö - kanske det kan bli invigning nästa Globdag!?!

En Mötesplats inbjuder berättare - Tack Harriet för Den Samiska Skapelseberättelsen! Lennart, du bokade Harriet till projektet Barnens Kulturmiljö i Rydöbruk som du driver i kommunen!

Nya mötesplatser får nya idéer av elever från Tensta - Den Underjordiska och Överjordiska Mötesplatsen med robotar som håller ordning! Dom idéerna har jag med mig till FN i Nairobi nästa vecka!

Solidaritet och Gåvokort - Tack Margit och Lars för ert engagemang för barnen i Dandora och TACK alla ni som gav stöd med att köpa Gåvokort!

Gruppsamtalen: - Alldeles för lite tid - vi skulle behöva MINST två timmar! var första repliken.

Ändå räckte halvtimmen till att skapa länkar mellan Lennarts projekt, Vattenråd och Bee Together!

Lelle som arbetar med kultur på fängelset i Mariefred har redan kontaktat skolor i närheten för att ta emot My Life nästa år. Hoppas Jaya och Emil kommer med nästa år igen så vi får tid att lära känna er mer!

Evis på Tensta Stadsdelsförvaltning och Anela från Enbackskolan i Tensta blev glatt överraskade att träffas och samarbetar nu om My Life som kommer till Tensta nästa år.

Lena-Kristina från Livsuniversitetet på Väddö - du spinner planer på en träff i kulturladan!

Anna och Ewa - våra supersupportrar i styrelsen - som alltid finns när vi behöver hjälp - kom tillsammans med barnen som vi känt sen dom var små - nu är ni vuxna! Härligt att se er!

Isak och Percy som hjälpt Peroy med Nya Hemsidan. Percy med hela familjen som vi träffade förra året i Örenäs slott - nu kom ni till oss! Percy dokumenterade Globdagen. Pappa Mikael's idé att bygga ett hotell och restaurang i Dandora som barn och ungdomar driver ... WOW! Anne-Li - vad säger du - följer med och hjälper till!?!

Nestor Asta som varit med i alla globträdsprojekt sen 1985 och Josefin du kontaktade oss två dagar innan Globdagen. Vi ses nästa gång i Nairobi - nästa vecka!

Barnen som hela tiden frågade: - Får vi åka mera fyrhjuling? Det fick ni! Både från bryggan och tillbaka - TACK Bosse och Stefan - nämdöbor liksom Annika och Wilma - SÅ kul att ni kom!

Och MATEN!!! som dukades upp!!! Så utsökt god och SÅ MYCKET! Vi kunde ge färdkost till dom som reste långt och till ungdomar med skral kassa.

TACK Koma och Clare som organiserade allt i köket och fick allt att bara flyta på!

Maten var en KULINARISK SOLIDARITETSGÅVA - från er alla till oss alla!

Nästa år - om vi har Globdagen på Nämndö - chartrar vi en båt och då får vi några timmar extra!

Jag åker till FN i Nairobi nästa vecka och har möte med UNEP, UN Habitat och byggansvariga på FN - vi ska diskutera hur området kring Trädet - Children's Meeting Place - ska byggas ut!

Med mig på resan har jag en liten sten som jag fick av dig Alice - den stenen ska jag ge till Trädet och stenen blir en fin inspiration till oss som träffas!

Än en gång

**TACK FÖR ALL INSPIRATION, ALL VÄRME OCH ALLA FINA IDÉER!  
EN GLOBDAG VI KOMMER ATT MINNAS!**

*Kajsa - Sam - Peroy*

PS: Glöm inte kolla Nya Hemsidan - som var anledningen till att vi firade Peroy med (alkoholfritt!) bubbel! [www.globetree.org](http://www.globetree.org)